

## Sölden uge 9/2018 - en fantastisk uge på ski med Odense skiklub.

([Billedgalleri – klik her!](#))



Lufthavnen i Innsbruck og kalenderen siger uge 9 og her mødes 22 forskellige mennesker med en fællesnævner: *udpræget hang til ski* (eller nysgerrig på om det er noget?) Alle en smule spændte på, hvad er vi på vej til, hvem er de andre (nogle kender hinanden i forvejen) og hvordan mon hotellet/maden bliver?

Det kan siges kort: **alle forventninger blev positivt indfriet.**

Vi havde super skiføre, hvor de 3 af dagene var med temperaturer en smule under det vanlige (ned til – 24 grader en af dagene), og flot sol det meste af tiden.

Vi var et godt selskab på et dejligt østrigsk Hotel Tyrol ( ca. 800 m. fra meget effektivt liftsystem). Der blev hygget og rokeret rundt ved 2 store borde (til stor frustration hos serveringspersonalet for, hvem skulle nu have hvad?) Vi fik rigeligt med mad og der var altid noget til en hver smag. Ingen gik sultne i seng den uge (5 retters mad: salat, suppe, forret, hovedret og dessert).

Første dag var vi på piste rundvisning og her lykkedes det selvfølgelig "tonserne" at køre fra skiguiden eller var det omvendt? 😊

De følgende 3 dage var med skiundervisning ved Morten og Kristoffer. Vi var fordelt på 4 hold og havde enten formiddag eller eftermiddagsundervisning. Det var en fornøjelse at have 2 dygtige skiinstruktører til at "forstyrre" og "pille ens skiløb fra hinanden" – for så at bygge det op igen. Personligt oplevede jeg ( Kate), at mit skiløb blev til en sansende oplevelse. Og, det blev mit skiløb rigtig meget bedre af (jeg har det endnu til gode at se resultatet på film 😊). Vi mødtes alle til frokost på alperestauranterne og udvekslede sjove oplevelser og vores nye skistil.

Resten af ugen var med fri leg på løjperne, hvor vi bla. a. tog på en fælles tur til Obergurgl med spising på en "offpiste" restaurant (jeg kan altså ikke huske, hvad den hed). Det var udfordrende og sjovt, at komme til restauranten fordi vi skulle trækkes efter en skiscooter i et langt reb. På tilbagevejen kunne vi så knokle det af, vi have spist, hvis man ikke ville betale for en tur-retur.

Turen hjem fra skiferien forløb fint (var det en lidt træt bus?). Der blev taget hjerteligt afsked og der lød flere "på gensyn" i lufthavnen.

Vi vil gerne rette en stor tak til Kirsten Neckelmann for en yderst vel tilrettelagt tur, til de dygtige skiinstruktører og Nortlander Skitours.

Det var første gang på ski med Odense skiklub og absolut ikke sidste. Vi glæder os allerede til næste år.

Jens og Kate Gram-Hansen

